

40 Jaar Pallieter – Bedankt Aloys!

Tekst: Jeroen van Gent

Foto's: Jannie Buitenhuis & Gerina Dijkema

Wat is het geheim van een succesvolle hobbyclub? Ik heb er geen pasklaar antwoord op, maar een bevlogen voorzitter met grootse plannen en sterke sociale eigenschappen kan zeker geen kwaad. Waarmee we Aloys van den Akker hebben geïntroduceerd. Hij is zo'n mens, die je mee kunt slepen naar een feestje van wildvreemden, waar dan ook ter wereld, en binnen een half uur heeft hij tien vrienden gemaakt.

Aloys: lokale beroemdheid in het Ukkelse, bezige bij, fotografieliefhebber en gedreven imker. Samen met enkele maten richtte hij ruim 40 jaar geleden "Foto-Diaclub Pallieter Ukkel" op. Het Candelaershuys bood de club onderdak in de kelder. Het nodige materiaal werd verzameld en de club startte direct als een actieve vereniging met enthousiaste leden die zich 's avond in het donker huldten voor het afdrukken van mooie foto's. Later promoveerde de club naar de tweede verdieping en kreeg meer ruimte ter beschikking.

Het ledental groeide gestaag. Er werden fotoreizen georganiseerd, tentoonstellingen ingericht en prijzen gewonnen. 'Pallieter' veroverde zich een vaste plaats in de wereld van de Belgische amateurfotografie.

Aloys moest onlangs om gezondheidsredenen afstand doen van het voorzitterschap en woont momenteel in residentie Palmyra in Drogenbos. Deze fonkelnieuwe locatie, met hagelwitte muren, bleek een prima locatie voor een overzichtstentoonstelling ter gelegenheid van "40 jaar Pallieter Ukkel". Voor de gelegenheid selecteerde de club een twintigtal foto's, uit de beginperiode en meer recent, met een nadruk op de fotografische voorkeuren van Aloys. De vernissage vond plaats op zondag 10 januari, in aanwezigheid van onder meer familie, vrienden en andere dierbaren van Aloys. Dé gelegenheid voor het huidige bestuur van de club om Aloys tot erevoorzitter te benoemen. Ook Cyriel Meurisse, clublid van het eerste uur en ervaren natuurfotograaf, en Jeanne Duwijn, duizendpoot en drijvende kracht achter het functioneren van de club, kregen verdiende aandacht en mogen zich voortaan erelid noemen.

Veertig jaar bevlogen voorzitterschap van Aloys heeft geleid tot een bekende fotoclub met een goed gevulde prijzenkast en een zolder vol prachtige foto's. Het huidige bestuur is zeker van plan dit succes voort te zetten, op weg naar het 50-jarig jubileum.

Bedankt Aloys!

www.fotoclubukkel.be



